

# Sterrenboognieuws 9 september 2021

---

## Even voorstellen....Hallo allemaal

Ik ben Kyra Meulenbeek, 22 jaar en woonachtig in Varsseveld. Ik studeer in deeltijd op het Saxion en zit in het laatste jaar van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Naast mijn studie werk ik in de gehandicaptenzorg. In mijn vrije tijd ben ik veel in het zwembad te vinden. Zo doe ik aan waterpolo en coach ik mensen met een verstandelijke beperking tijdens het wedstrijdzwemmen.

Komend schooljaar loop ik mijn stage in groep 4/5.

Ik heb er veel zin in!

Kyra Meulenbeek



Mijn naam is Sanne van den Berg en ik ben 22 jaar oud.

Dit schooljaar zit ik in het derde leerjaar van de PABO.

Momenteel woon ik in Haaksbergen, samen met mijn ouders.

Naast dat ik in het derde leerjaar van de PABO zit, werk ik bij kinderopvang Bloesem in Haaksbergen.

Naast school en werk vind ik het erg leuk om te dansen, mee te doen met bootcamps en leuke dingen te doen met vrienden en vriendinnen. Ik vind het hartstikke leuk om met kinderen te

werken en ze wat te leren, dat maakt dat ik voor de PABO heb gekozen.

Het eerste halfjaar van dit schooljaar ben ik te vinden in groep 6, bij juf Nicole.

Daar heb ik enorm veel zin in! Mijn stage loopt tot februari en die zal plaats vinden op iedere donderdag en vrijdag en tussendoor ook nog 2 stageweken.

Ik kijk er naar uit om de klas te leren kennen en ze erg veel te leren. We gaan er een hele gezellige en leerzame tijd van te maken.

Groetjes van Sanne van den Berg



## Inloospreekuur GGD Verpleegkundige

### Maria Krabbenborg

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere:

*vaccinaties, opvoeding, psychosociale problemen, pesten,*

*faalangst, voeding en zindelijkheid*

Maar ook voor de *lengte en het gewicht* van uw kind of voor een *gehoor- en/of ogen test* helpt zij u graag.



**WOENSDAG 22 september**

**(op de Sterrenboog in de lerarenkamer)**

I.v.m de corona-maatregelen kan dit alleen op afspraak. U kunt mij hiervoor mailen:

[m.krabbenborg@ggdnog](mailto:m.krabbenborg@ggdnog) Tel: 0884433206 WhatsApp: 0625644217

---

Wie van records houdt moet in Azië en Afrika zijn. Het zijn de twee grootste werelddelen. Ze hebben twee landen met de meeste inwoners: China en India. Ook de hoogste berg, de langste rivier en de grootste woestijn vinden we in deze werelddelen.

Klaar voor de grote reis?



### Week 1 Noord-Afrika

Een mooie film laat ons de sfeer proeven van Marokko. Drukke steden, maar ook de stille ruimte van de uitgestrekte Sahara. De nomaden van deze woestijn, de Toearegs, ontmoeten we op een computerclip. Zij zijn gewend aan de hete dagen en de koude nachten. Net als de woestijnhagedis die 's nachts onder het zand kruipt. We lezen een sterk verhaal over Aladdin en de wonderlamp. We duiken al gauw in de topografie van Noord-Afrika. Genoeg onderwerpen voor een interessant werkstuk. Wat gaan we kiezen?



### Week 2 Centraal- en Zuid-Afrika

Een reis door Zuid-Afrika is een belevenis. Dat blijkt uit de mooie film over dit land waar vroeger apartheid was. Ook leren we Ruth kennen. Zij woont in arme krottenwijk in Kenia. Er is nog veel armoede in Afrika, dat zien we wel. Aids, droogte, honger en oorlogen zijn de grootste problemen. Steppe, savanne, tropisch regenwoud, alle landschappen komen langs. Mooi om te zien hoe de natuur zich aanpast aan het klimaat. We lezen het verhaal 'De lange weg naar de vrijheid van Nelson Mandela.' Hij zat 24 jaar gevangen omdat hij tegen de apartheid was. Later werd hij president! Ja, het wordt al helemaal Afrikaans in ons lokaal.



### Week 3 Het Midden-Oosten

In het Midden-Oosten komen drie werelddelen bij elkaar. Kijk maar op de kaart. We volgen een familie in Jordanië en nemen een kijkje bij de superzoute Dodezee. We leren veel over Turkije en Israël. Turkije is een belangrijk vakantieland en een thuisland voor veel Turken die in ons land wonen. Al vele jaren is er strijd tussen Israël en de Palestijnen. Jeruzalem is een heilige stad voor drie wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam.

Wel eens gehoord van Ali Baba en de veertig rovers? Deze week lezen we dat verhaal. Dat wordt lachen. Topo leren van het Midden-Oosten moet ook gebeuren. Maar met de computer Topo oefenen is leuk leren.



### Week 4 Zuid-Azië

We kijken onze ogen uit met de film over India. Wat een groot verschil tussen rijk en arm in dit land met een miljard inwoners. Indiase muziek klinkt apart maar wel mooi. In ons boek lezen over Indonesië, een groot land dat bestaat uit veel eilanden. Veel tropische bossen en rijstvelden vinden we er. Ook zijn er vulkanen die soms rook en lava uitspuwen. Naast islam is het hindoeïsme een belangrijke godsdienst in dit gebied. Het verhaal gaat over Divali, het lichtfeest van hindoes





## Week 5 Oost-Azië

Het grootste land bewaren we tot het laatst: China.  
In de film zien we het oude en het nieuwe China.

Draken, vuurwerk, vechtsporten en Chinese tekens bestaan al duizenden jaren. Modern zijn de duizenden producten met 'made in China' erop, die over de hele wereld verkocht worden. Chinezen



moeten vaak (te) lang en hard werken in de fabrieken. Daardoor zijn de prijzen

laag. Tibet wordt 'het dak van de wereld' genoemd. Het land ligt dan ook in het Himalaya gebergte met de Mount Everest als hoogste top (8848 m).  
Bekijk vooral de prachtige foto's in het lesboek.



---

### Oproep:

Om de school aan te kleden in het thema Afrika/Azië zouden wij het leuk vinden dat de komende weken dingen worden meegenomen die met dit thema te maken hebben. Voorbeelden zijn knuffels van dieren, spullen uit Afrika of Azië of posters. Het liefst voorzien van naam.

---

### Data op een rij

14 sept: OR vergadering  
20 t/m 22 sept: Kamp groep 8  
22 september: inlooppreekuur GGD verpleegkundige (op afspraak)  
24 sept: Burenmiddag (NL-doet)  
28 en 30 sept: kennismakingsgesprekken  
4 okt: MR vergadering  
6 okt: Start Kinderboekenweek beroepen  
7 okt: leerlingen 12.15 vrij studiemiddag  
13 okt: Fietskeuring groep 4 t/m 8  
18 t/m 22 okt: Herfstvakantie

---

### Bijlage: