



Sterrenboognieuws 13 september 2018

Beste kinderen en ouders,

Zoals jullie weten ben ik al enkele jaren aan het worstelen met mijn gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk. Na vele onderzoeken is uiteindelijk de conclusie dat ik niet meer in staat zal zijn de taken, die ik als leerkracht voor de Sterrenboog met veel plezier en overtuiging deed, te verrichten. Dit te aanvaarden heeft en kost me nog steeds veel moeite. Gelukkig heb ik veel steun gehad aan collega's en in het bijzonder Marie-José. Ik kan nu met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

Ik kan terug kijken op een hele fijne tijd die ik op de Sterrenboog heb mogen werken. Fantastische kinderen, fijne ouders, super collega's en een dorp waar je trots op kunt zijn. Een pareltje waar hard gewerkt wordt maar ook op tijd een feestje wordt gevierd. Dat dit ook nog eens mijn geboorteplaats is maakte het voor mij nogmaals bijzonder.

Bij deze wil ik jullie allen, kinderen, ouders, collega's en iedereen uit het dorp danken voor de fijne tijd die ik bij jullie heb mogen genieten. Wil dan ook graag afsluiten met de woorden: "Vriendelijk bedankt en goot goan".

Groeten Benny Dwars

Ouder-kindgesprekken

Wij willen u vragen dit gesprek samen met uw kind voor te bereiden. Dit kan aan de hand van de onderstaande voorbeeld vragen;

Duim: Waar ben je goed in? Waar ben je trots op? Wat is jouw talent?

Wijsvinger: Waar wil je naar toe? Wat wil je bereiken? Waarnaar ben je nieuwsgierig?

Middelvinger: Waar heb je een hekel aan? Wat vind je lastig? Wat ga je het liefst uit de weg?

Ringvinger: Waar heb je een band mee? Waar hou je van? Wat is belangrijk voor je? Met wie speel je graag?

Pink: Waar voel je je klein bij? Wat maakt je onzeker? Waar kun je over piekeren?



Het zou fijn zijn als u uw kind zijn of haar hand laat omtrekken en de antwoorden op de vragen er bij schrijft of laat schrijven. Dit blad graag meenemen naar het gesprek.

Burendag:

Op zaterdag 22 september is het zover. Dan is er de Nationale Burendag. Vorig jaar hebben we met een groep de tuinen gesnoeid, ramen gewassen, alle zonweringen schoongemaakt, en nog veel meer. Omdat deze ochtend zo'n groot succes was, willen we dit jaar meedoen met Burendag.

We hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn de samenwerking met het Kulturhus aangegaan. Het Kulturhus gaat de tuin tussen Kulturhus en school opnieuw inrichten. Wij als school kunnen daarbij helpen maar daarnaast is het de bedoeling Paul werk uit handen te nemen door de tuin winterklaar te maken, de pleinen te vegen etc. Tuingereedschap en een aanhanger om snoeiafval te vervoeren is daarbij handig.



Het programma ziet er als volgt uit:

1. 09:00 uur → Start van de burendag
2. 10:30 uur → Pauze in het Kulturhus (met koffie en wat lekkers)
3. +/- 10:55 uur → Verder met klusjes
4. 13:00 uur → Afsluiting in het Kulturhus (met een drankje)

Vele handen maken licht werk, u komt ons toch ook helpen?

Wil je meedoen met de burendag op zaterdag 22 september?? Stuur dan een mail naar d.ratering@desterrenboog.nl. Hopelijk komen er zoveel mogelijk mensen!!



Data op een rij

17 en 20 september:	Kennismakingsgesprekken
22 september:	Klusochtend / burendag
24 t/m 26 september:	Kamp groep 8
3 oktober:	start kinderboekenweek
12 oktober:	viering in de kerk
15-19 oktober:	kijkochtenden groep 1-4
22 t/m 26 oktober:	herfstvakantie

31 oktober: ouderavond Bart van Campen
5-9 november: kijkochtenden groep 5-8

Bijlage:

-tiebreak tennis uur